

70 - ÅRSBERÄTTELSE

för

BÖSTE MISSIONSFÖRSAMLING.

"Trofast är han som kallar eder;
han skall ock utlösa sitt verk."

1 Tess. 5:24.

All i sann mening kristen verksamhet är ett vittnesbörd om Guds trofasthet. Det är han, som genom sin kärlek och nåd kallat och kallar till frälsning. Hans verk är också den trohet i tjänande som hans efterföljare ådagalagt. Utan denna Guds trofasta omvårdnad skulle inte heller Boste missionsförsamling i dag kunna blicka tillbaka på en sjuttioårig verksamhet. Nej, allt är bevis för, att han som kallat till sitt verk trofast bistått under skiftande tider och fört verket framåt.

Det finns inga protokoll bevarade från församlingens bildande eller för övrigt från de första åren. Men församlingens matrikel är bevarad sen 1883. Maria Bebudelsedag det året tycks församlingen (missionsföreningen) ha bildats. I varje fall har de 23 första medlemmarna i (Matrikelrörda) Boste Missionsförening inskrivits den dagen, 8 män och 15 kvinnor. Dessa 23 medlemmar bodde inte alla i Boste eller V. Torp. Inte mindre än 8 av dem kom från andra socknar, nämligen från Hemmesdynge, Gislöv, Smyge och L. Beddinge. Redan under hösten samma år ökades antalet med inte mindre än tio nya medlemmar. Det torde alltså ha varit en missionsförening på inte mindre än c:a 30 medl. vid nyåret 1884, förutsatt att inte alltför många lämnade den redan första året. Om 6 - 7 av de första medlemmarna, rinns det inte uppgifter om år och data för utflyttningen. Under den första tioårsperioden hade ytterligare 30 medlemmar skrivits in. Innan dess hade emellertid åtskilliga av de första lämnat föreningen. Några hade övergått till baptisterna eller ^{från missionsföreningen} ~~från församlingarna~~ (i Smyge och Trelleborg), andra hade flyttat till Gylle missionsförsamling, till Malmö, Limhamn eller till Amerika.

Boste har tydligen varit en centralpunkt för den frikyrkliga verksamheten i trakten. Ända borta i Källstorp bodde

En kräftig minskning i församlingen blev det emellertid den 1 jan. 1897. Inte mindre än 25 medlemmar utträdde då, av vilka 17 gick till den nybildade missionsföreningen i Östra Torp. Sex av de utträdande gick till Gylle. Före denna kännbara åderlätning, hade den 107-de medlemmen intagits i föreningen. Och ändå hade knappt fjorton år förflutit sen **starten** 1885.

Redan fem år före Boste Missionsförenings tillkomst hade den första söndagsskolan börjat samla barnen kring Guds ord och den hölls i Simbermarken. Några år senare började söndagsskolan i det gamla missionshuset, en lokal tillhörig den man, som av allt att döma varit församlingens förste ledare, lantbrukare Per Mattsson i Isie. I varje fall var Mattsson en av ledarna sen det nuvarande missionshuset byggts, vilket skedde 1888. Söndagsskolorna hade innan dess förenats till en och hölls i missionshuset. De första lärarna var Elisabeth Persson, Märten Jeppsson, Hans Palm, Bengta Andersson och Jöns Nilsson. Senare tillkom nya lärarkrafter i Hans Heliström, Nils Lundqvist, Ola Trulsson, Frida Hansson, Lydia Hansson, Ellen Jeppson, Ester Lind och Ester Lund.

Församlingens ledare har under åren varit Per Mattsson, Märten Jeppsson, Nils Lundqvist, Ola Trulsson, Lydia Hansson och Frida Hansson.

Av de 122 personer, som längre eller kortare tid under 70-årsperioden haft sitt andliga hem i församlingen, är 118 inte längre i livet. Men åtskilliga av dem har, barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, som på skilda håll är aktiva i Herrens verk. En dotter till ett par av de första medlemmarna, har varit missionär i Kina. (Thilda Andersson) och två av hennes söner är predikanter inom S.M.F. (Nils och Gideon Ammo) En sonson till ett annat par är välkänd solosångare inom Pingströrelsen. (Göte Strandsjö). Son till den första söndagsskollärarna i Boste är nu vice ordförande i Trelleborgs Missionsförsamling (Joel Wiborn). En annan av de första söndagsskollärarna har fyra barnbarn, som är synnerligen aktiva medlemmar, två i Trelleborgs missionsförsamling (David Roslund och Rut Eborn), och två i Betlehemsförsamlingen, Malmö (Dagny Roslund och Svea Kjellberg). De **tre** kvinnor, som nu tillhör Boste Missionsförsamling, är alla barn eller barnbarn till tidigare medlemmar.

Några av medlemmarna hann med att verka med sina gåvor även på andra platser. Bl.a. brukade fyra unga kvinnor (Maria Nilsson, Karna Nilsson, Bengta Hansson och Anna Beata Rasmussen) gå till Beddinge (Lilla) och spela och sjunga till gitarr på mötena.

En av ledarna i Böste, Nils Lundqvist, var föreståndare i L:a Beadings. Missionsförening de första fem åren sedan bildades. F.ö. har många av medlemmarna flyttat till andra platser och där fortsatt att tjäna Gud.

Sedan år 1936 har föreningens namn varit missionsförsamling. Då företogs - den 4 mars - en omarbetning av församlingsstadgarna och i samband därmed ändrades namnet från ~~församling~~ Böste Missionsförening till Böste Missionsförsamling. Församlingen är ansluten till Svenska Missionsförbundet.

Deltagandet i de offentliga mötena har av vad som förtäljes, alltid varit livligt i Böste. I verksamhetens början fanns visserligen många, som allvarligt störde mötena. Man krossade t.o.m. vid ett tillfälle rönsterrutor i lokalen. Under senare tid har dock sådana förhållanden inte vållat större bekymmer. Det kända största intresset har nog söndagsskolan rönt. De flesta av bygdens barn har längre eller kortare tid deltagit i undervisningen.

Predikoverksamheten uppehölls, förutom av medlemmarna själva, av resepredikanter från såväl Helgelserförbundet som Skånes Missions sällskap. Detta mest under de tidigare åren men även senare. Seriemöten har ofta förekommit. Sedan Klagstorpskretsens bildande, tillhör Böste den. Detta skedde 1958. Kretsens predikanter har varit pastorerna Valter Olsson, ~~XXXXXXXXXXXX~~, Bengt Krunegård, Hjalmar Lenzilor och nu Birger Westerberg. Redan innan kretsen bildades hade församlingarna gemensam predikant. Sålunda verkade här Gösta Nicklasson, Bertil Lindberg och Tage Hemmingstam. I vakanstider har predikoverksamheten bedrivits av evangelister och resande predikanter.

Under det sista året, närmare bestämt under månaderna augusti-november, har missionshuset undergått en grundlig reparation. Ett verkligt målmedvetet arbete har medlemmarna utfört inte minst när det gällt att samla medel. Nu i samband med jubileet har vi alltså glädjen återinviga en till sitt utseende och även skick nästan helt ny lokal.

Böste missionsförsamling hör nu till de minsta inom S.M.F. Nåden möter Gud inte efter storleken. Det har vi i sanning rätt erfara. Med tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på de år som gått. Förtröstan må präglade vårt arbete med blicken riktad mot målet. Ännu är dag. Nu gäller det att verka. Tegen är hård, men vi tror på seger.

Smygehamn den 21 november.

Birger Westerberg.

Församlingsföreståndare.